

Activiteitenkrant

Hoopvol staan in de wereld van nu

Voorwoord

'Hoe blijf je hoopvol in deze barre tijden?' Die vraag stelde dagblad Trouw op 30 mei 2025 aan emeritus hoogleraar theologie Erik Borgman in het kader van de rubriek 'Theologisch Elftal'. 'We moeten allereerst onderscheid maken tussen hoop en optimisme', schrijft Erik Borgman. 'Optimisme is de passieve overtuiging dat het wel goed komt. Hoop is iets anders: het is blijven kiezen voor het goede, zelfs als je geen idee hebt of het zal helpen. Zelfs als het misschien merkbaar niets oplevert.'

'Hoopvol staan in de wereld van nu', het jaarthema voor dit seizoen, is ontleend aan de titel van een boek dat enkele Haagse predikanten momenteel enthousiast aan het lezen zijn. In 1948 schreef de Franse socioloog Jacques Ellul *Staan in de wereld van nu: Uitdagingen in een postchristelijke beschaving*. Het boek is onlangs opnieuw vertaald en blijkt opmerkelijk actueel. Ellul levert kritiek op de macht van techniek in onze wereld en hij stelt zich teweer tegen het denken in termen van efficiëntie. Ellul zoekt naar een antwoord vanuit het evangelie, anders dan een 'vlucht uit de wereld' of een strikt christelijke politiek. Ellul pleit onder andere voor een 'geestelijke wederopbouw'.

Als kerkgemeenschap in Den Haag-Zuidwest staan wij in de moderne wereld én zijn we gericht op het evangelie. Wat betekent kerk-zijn in deze verwarrende wereld? Hoe blijven we hoop houden te midden van alle veranderingen om ons heen, veranderingen die misschien eerder aanleiding kunnen zijn tot moedeloosheid... We zijn heel blij dat we wethouder Hilbert Bredemeijer bereid hebben gevonden met ons in gesprek te gaan over dit soort vragen.

Het komende seizoen bieden we in Zuidwest diverse activiteiten aan om met elkaar hoop te houden, zoals meditatie, gespreksgroepen, filmavonden, creatieve werkvormen en cursussen over kunst.

Nogmaals Erik Borgman over hoop: 'We hebben als christenen de theologische plicht om hoop te houden. In de christelijke traditie spreken we van de drie deugden: geloof, hoop en liefde. Die mag je alleen deugden noemen als ze gericht zijn op God. Niet op het succes, niet op de uitkomst, maar op het goede als zodanig, dus op vertrouwen in Gods belofte en Zijn goedheid.'

ds. Sara Dondorp



Enlightened Universe Geneva, Cristobal Gabarron

Startzaterdag

We openen het nieuwe activiteitenseizoen op zaterdag 13 september om 15.00 uur met een kort moment van aandacht over het jaarthema 'Hoopvol staan in de wereld van nu' in de kerkzaal van de Bosbeskapel. Vervolgens zijn er diverse workshops en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten. We sluiten af met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd. Iedereen is van harte welkom. Met het oog op de maaltijd is het prettig als u zich van tevoren aanmeldt, zeker als u dieetwensen hebt zoals glutenvrij of vegetarisch of iets anders.

Informatie en opgave: ds. Sara Dondorp, 070-2202004, predikant@bosbeskapel.nl

Datum en tijd: zaterdag 13 september; 15.00-ca.19.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

De wethouder spreekt

Maandagavond 3 november om 19.30 uur zal in de Abdijkerk wethouder Hilbert Bredemeijer een spreekbeurt verzorgen over het jaarthema van onze gemeente Zuidwest: 'Hoopvol staan in de wereld van nu'. Dit thema kan geopolitiek ingevuld worden. Er gebeurt immers veel in de wereld om ons heen. Hevige oorlogen, de wereld-

orde verandert. Maar ook in onze kleinere Haagse wereld verandert het nodige. Hoe gaan we met elkaar om onder het huidige gesternte, wat is de rol van de kerk in de Haagse samenleving, welke uitdagingen en kansen ziet de wethouder voor onze sterk vergrijsde kerk? Hoe kunnen we hoop houden?

Hilbert Bredemeijer is wethouder Onderwijs, Jeugd, Sport, Dienstverlening en stadsdeel Loosduinen. Ook is hij coördinerend wethouder levensbeschouwelijke organisaties.

Datum: maandag 3 november

Tijd: 20.00 uur (aanvang lezing); inloop vanaf 19.30 uur

Opgave: (uiterlijk 31 oktober): m.van.butselaar@hetnet.nl

Plaats: Abdijkerk

Deze activiteitenkrant, vol met velerlei activiteiten, wordt u aangeboden door de Taakgroep Vorming en Bezinning. Deze taakgroep bestaat uit: Michiel van Butselaar (voorzitter), ds. Sara Dondorp, Suze Mulder, Wil Groeneveld en Johan Droppert (secretaris).

Redactie: Loek Alting, Johan Droppert en Sara Dondorp

Opmaak: Frits van Gaans

Geloof en spiritualiteit

Meditatie- en gespreksgroep

In september gaat de Meditatie- en gespreksgroep weer van start; eenmaal per maand op de tweede dinsdagochtend komen we bij elkaar. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. In deze groep is ervaring niet vereist, openheid is wel fijn.



Door de jaren heen hebben zich als vanzelf in de groep bepaalde rituelen ontwikkeld, zoals het aansteken en later weer uitblazen van een kaars, het zingen van een openings- en een slotlied en het voorlezen van enkele toepasselijke teksten. De meeste tijd wordt besteed aan het bespreken van een thema dat door een van de deelnemers op basis van vrijwilligheid is voorbereid. Dit kan ook door het lezen van een passage uit een boek of een krantenartikel. We delen dan met elkaar onze ervaringen en/of inzichten daarover. Na een korte pauze houden we een stiltemeditatie over het besprokene. Het voelt goed om dan te ontspannen en helemaal stil te worden. Zo kun je dieper bij de bron in jezelf komen en de relatie met de ander en met God beleven.

Leiding: afwisselend Ypie Veer, Wim van der Weij, Ineke Ras-van den Berg

Informatie en opgave: Ineke Ras-van den Berg, 06-21897750

Data en tijd: dinsdag 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei; 10.00-11.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Hoofdlijnen van de Bijbel

Groepsgewijs verkennen we thema's die kenmerkend zijn voor de Bijbel. Is alles echt gebeurd of moeten we het anders opvatten? Welk beeld hebben wij van God en hoe was dat vroeger? Hoe verhouden de joodse en de christelijke tradities zich tot elkaar?

Wat is eigenlijk geloven en waar geloven we dan in? Iedereen, van welke achtergrond ook, die zijn of haar zoektocht in Bijbel en/of kerk eens tegen het licht wil houden en benieuwd is naar het verhaal van een ander, is welkom op een middag of op een avond. De middaggroep is van 14.30 tot 16.00 uur. De avondgroep van 19.30 tot 21.00 uur.

Informatie, leiding en aanmelding: ds. Jan Tom Schneider, dsjtschneider@home.nl

Data en tijd: dinsdag 9 september, 21 oktober, 11 november, 9 december; 14.30-16.00 uur of 19.30-21.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Nieuwe Theologische Inzichten

In mei hebben we het seizoen 2024/2025 afgesloten met de bespreking van het laatste hoofdstuk van *Godenschemering* van Daniel de Waele. In het seizoen 2025/2026 wijden we onze bespreking aan *Vrede op aarde: Over heil en redding in deze tijd* van Stefan Paas, een boek met een piëtistische achtergrond en inhoud.

Leiding en opgave: ds. Fokke Fennema, f.b.fennema@planet.nl, 070-3211443 of 06-54941233,

Data en tijd: woensdag 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei; 14.00-15.30 uur

Plaats: Shalomkerk



Bijbelkring Zuidwest

In aansluiting op het jaarthema 'Hoopvol staan in de wereld van nu' lezen we dit seizoen uit de Kleine Profeten. Deze teksten zijn eeuwenoud, maar hebben ook iets tijdloos. Gerard Swüste schrijft: 'Profeten die tot op de dag van vandaag een broodnodige tegenstem zijn om ons de weg te wijzen naar een zinvol leven.'

We leggen verschillende vertalingen naast elkaar en gaan met elkaar in gesprek over wat deze teksten vandaag de dag met ons doen. Dat geeft veel ruimte voor persoonlijke inbreng.

Leiding en opgave: ds. Sara Dondorp, 070-2202004, predikant@bosbeskapel.nl

Data en tijd: donderdag 18 september, 9 oktober, 13 november, 11 december en verder de tweede donderdag van de maand; 14.00-15.30 uur

Plaats: Bosbeskapel

Lezing Geschiedenis van de Bijbel

Hoe zit het met alle verschillende Bijbelboeken, wanneer zijn die geschreven? En door wie? Welke boeken horen in de Bijbel thuis en welke niet? En waarom? Waarom is de volgorde van de boeken in de Tenach (de Bijbel van de synagoge) anders dan de volgorde van de boeken in de Bijbel? Wat is het verschil tussen apocriefe boeken en deuterocanonieke boeken? Hoe zit het met de Dode Zeerollen?

Dat soort vragen komt aan de orde in de lezing Geschiedenis van de Bijbel. Deze keer gaat het niet zozeer om de inhoud van de Bijbel, maar om de geschiedenis van de Bijbel als boek. Over boekrollen en de eerste gebonden boeken. En over de allereerste Bijbelvertalingen en hoe die nog altijd van invloed zijn op onze Bijbel.

Leiding en opgave: ds. Sara Dondorp, 070-2202004, predikant@bosbeskapel.nl

Datum en tijd: maandag 22 september; 19.30-21.30 uur

Plaats: Bosbeskapel



Kapelgesprekken

Durf moedig te zijn op beslissende momenten is een krachtig en inspirerend boek van Mariann Budde, de eerste vrouwelijke bisschop van de gematigde protestantse Anglicaanse kerk van Washington. Ze is wereldwijd bekend door haar moedige confrontaties met president Trump. Een boek dat je uitdaagt om je angsten te trotseren en



op te komen voor wat écht belangrijk is. In alle tijden spelen populisme en fascisme de kaart van de angst. Hoop is daartegen een serieuze tegenkracht.

Mariann Budde laat zien dat moed geen aangeboren talent is, maar een bewuste keuze die je elke dag opnieuw maakt. Of het nu gaat om je mening uiten, levenskeuzes maken of tegen de stroom ingaan – echte moed zit vaak in de kleine dagelijkse beslissingen. Dit boek biedt niet alleen persoonlijke verhalen en prikkelende inzichten, maar

ook praktische handvatten om authentiek en moedig te leven.

Praktische tip: wij spreken met elkaar aan de hand van de hoofdstukken die we thuis van tevoren lezen.

Leiding en opgave: Huibert Oppedijk van Veen, 06-20664075, hhoppedijk@ziggo.nl

Data en tijd: maandag 29 september, 27 oktober, 24 november, 26 januari, 23 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei (Tweede Pinksterdag); 20.00-21.30 uur

Plaats: Bosbeskapel

Kunst en cultuur

Leeskring Bosbeskapel

Sociaal contact, leesplezier en diepgang ineen; leesclubs zijn populair. Vijf keer per jaar komt de leeskring in de Bosbeskapel bij elkaar op woensdagmiddag. De boeken worden in onderling overleg uitgekozen. De groep bestaat uit ongeveer tien personen. **Informatie:** Ineke Ludwig-van de Water, 070-3687446, inekeludwig@ziggo.nl

Heiligen in de Kunst

Wie is wanneer heilig? Hoe kijken rooms-katholieken en protestanten ernaar? Hoe zien de meest bekende heiligen eruit en wat is hun verhaal – soms historisch, vaak legendarisch? Ze zijn gezien als beschermheiligen – van wat en waarom? Wat zijn ijsheiligen? Hoe zijn al die heiligen in de kunst afgebeeld? Daarbij komen niet alleen de meest bekende heiligen aan bod, maar ook enkele apostelen en kerkvaders. Een bijzondere en belangrijke bron voor kunstenaars waren vele zogenoemde hagiografieën. Maar van groot belang en inspiratiebron voor kunstenaars was de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine uit de dertiende eeuw, tot vele eeuwen erna leidend handboek voor kunstenaars om heiligen af te beelden. Kunsthistoricus André Stek laat via een dia-presentatie zien hoe de kunst met heiligen en hun verhaal omging.

Leiding en opgave: André Stek, 06-51732716, compostela1@live.nl

Data en tijd: woensdag 3 en 10 september of donderdag 4 en 11 september; 14.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

Liefde in Hellas

Enkele van de mooiste liefdesverhalen uit de Griekse mythologie worden in beeld gebracht aan de hand van het werk van vele kunstenaars. Hoe verging het Pygmalion, Adonis en anderen? Allereerst horen en zien we hoe de godin van de liefde, Aphrodite, tot leven kwam en hoe ze zelf met haar geliefden als Ares, Hephaistos en Adonis omging.



Geboorte van Venus, Botticelli

André Stek laat u aan de hand van diverse kunstuitingen zien hoe deze verhalen door kunstenaars zijn weergegeven.

Leiding en opgave: André Stek, 06-51732716, compostela1@live.nl

Data en tijd: woensdag 29 oktober en 5 november of donderdag 30 oktober en 6 november; 14.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

Van Troje naar Rome

De Trojaanse Oorlog was een gruwelijke, met een nog afschuwelijker einde voor de Trojanen, met name de vrouwen. Hoe ontstond die oorlog en hoe verging het de hoofdrolspelers als Agamemnon en Odysseus? Hoe verging het Trojaanse vrouwen als



Romulus en Remus en de wolf

Kassandra, Hekabe, Andromache en Helena? Op basis van de werken van onder anderen Homeros, Vergilius, Hyginus, Dares Phrygius, en de grote Griekse tragediedichters Aeschylus, Sophokles en Euripides wordt het verhaal in beeld gebracht met kunstwerken uit vele eeuwen. Het verhaal krijgt toch nog een soort van happy end voor de Trojanen door de vlucht en tocht van Aeneas, stichter van Rome. Deze fascinerende tocht wordt begeleid door André Stek.

Leiding en opgave: André Stek, 06-51732716, compostela1@live.nl

Data en tijd: acht wekelijkse bijeenkomsten die starten op woensdag 21 januari of donderdag 22 januari; 14.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

Kaarsen beschilderen met een paletmes

Het is een uitdaging om met een paletmes een kaars te beschilderen. Een schort of oude kleding is daarom wel nodig. We schilderen met acrylverf op een gedompelde kaars van 25 cm lang. Kosten: € 3,50. Voor de materialen wordt gezorgd.

Wat kunt u verwachten? Er wordt uitgelegd



hoe u met een paletmes kunt schilderen. Met enkele en gemengde kleuren gaat u eerst op papier aan de slag. Daarna komt het uitdagende deel, de verf aanbrengen op de kaars.

Aantal deelnemers: minimaal vijf, maximaal vijftien

Leiding en opgave: Sarie Talsma, 06-23325005, sarietalsma@hotmail.com

Datum en tijd: woensdag 22 oktober; 14.00-16.00 uur

Opgave tot 19 oktober!

Plaats: Abdijkerk

Een leven waarin alles langskwam

Literaire avond waarop we horen voorlezen uit het werk van de Haagse schrijver F. Springer, alias de diplomaat Carel Schneider (1932-2011). Springer schreef romans en verhalen naar aanleiding van zijn leven

en werk in allerlei landen van de wereld. Hij groeide op in Indië en werd geïnterneerd door de Japanse bezetter. Na een Haagse middelbare school en een studie rechten werd hij een van de laatste rijksambtenaren in de binnenlanden van voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea. Als diplomaat kwam Schneider steeds terecht in landen die net een ingrijpende overgang beleefden: Bangladesh na de onafhankelijkheid van Pakistan, Iran onder de sjah en Khomeiny, de DDR vlak voor de val van de Muur. De voor te lezen passages worden steeds ingeleid en van context voorzien.

Inleiding en opgave: ds. Jan Tom Schneider, dsjtschneider@abdijkerk.nl

Datum: donderdag 4 december; 19.30-21.30 uur, met een drankje na afloop

Plaats: Abdijkerk

'Het verstoorde leven'

Etty Hillesum werd geboren op 15 januari 1914. Zij was een Joodse Nederlandse en werd in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer van de antisemitische terreur van het

nazibewind. Haar liefde, vertrouwen en daadkracht in een moeilijke tijd blijven indrukwekkend. Toen ze 29 jaar was, overleed ze in vernietigingskamp Auschwitz. In 2022 verscheen het boek *Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven* van Judith Koelemeijer; van haar dagboek *Het verstoorde leven* werd



een herziene editie uitgegeven. Een presentatie over 'het verstoorde leven' van Etty Hillesum en haar zoektocht naar God; met dagboekfragmenten van een jonge Joodse vrouw.

Leiding en opgave: Sandra den Hollander, a.j.den.hollander@outlook.com, 06-41836659

Datum en tijd: maandag 4 mei; 15.00-17.00 uur

Plaats: Shalomkerk

Film

Films die je raken

Voor het komend seizoen heeft de filmgroep Bosbes (Jenneke Reitsma, Rieta Hartman, Hanneke Hiemstra, Richard Kooy en Peter Soerel) een zevental afwisselende en boeiende films geprogrammeerd. De filmvoorstellingen vinden van september tot en met april plaats op de derde maandag van de maand, behalve in december. U wordt ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en kunt u voor eigen rekening een drankje bestellen. Er is dan ook gelegenheid om over de vertoonde film na te praten.

Leiding en opgave: Jenneke Reitsma, 070-3258563, jenneke.reitsma@kpnmail.nl

Tijd: 19.30 uur (start filmvoorstelling); inloop vanaf 19.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

15 september: *The Miracle Club* (2023, 90 minuten)

De vrouwen in Ballyfermot dromen ervan

het huiselijke leven te ontvluchten en van de vrijheid te genieten. Deze kans pogen ze te grijpen door een pelgrimstocht naar Lourdes te winnen. De vriendinnen Lily, Eileen, Dolly en Sheila horen deze keer, met behulp van hun eigenwijze priester, bij de gelukkigen. Ter plaatse bemerken ze de saamhorigheid die met hun vriendschap verstrengeld is.



20 oktober: *La ragazza del futuro – Prima-donna* (2022, 97 minuten)

In 1965 woont de zeventienjarige Lia bij haar ouders in het zwoele Sicilië. Ze ontmoet de knappe Lorenzo en is sterk tot hem aangetrokken. Al snel schrikt zijn grillige gedrag haar af. Dat houdt hem echter niet tegen om haar op een avond te dwingen tot seks. Volgens de heersende moraal, moet Lia daarom met hem trouwen om haar eer te

redden, maar dat weigert ze onverzettelijk. Ondanks intimidatie en geweld gaan Lia en haar familie met de zaak naar het gerecht om te strijden voor zelfbeschikking.

17 november: *Small Things Like These* (2024, 98 minuten)

De toegewijde vader en kolenhandelaar Bill Furlong leeft in het Ierland van de jaren tachtig. Op een dag verneemt hij de schokkende waarheid achter de Magdalena



Wasserijen die opvang bieden voor zogenaamde gevallen vrouwen en die onder het bewind staan van de katholieke kerk. Bill zelf stuit ook op harde waarheden over zijn persoonlijke leven.

19 januari: *The Good Liar* (2019, 109 minuten)

16 februari: *The Quiet Girl | An Cailín Ciúin* (2022, 95 minuten)

16 maart: *Onder de blote hemel* (2023, 92 minuten)

20 april: *La gloire de mon père* (1990, 105 minuten)

Film in de Abdij

Film in de Abdij is bestemd voor eenieder die houdt van films met een inhoud. De films hebben een zeer gevarieerd verhaal. Daardoor ontstaat er na afloop altijd wel een inhoudelijke discussie of uitwisseling van gedachten. De combinatie kijken en praten doet de inhoud van de films beter landen. Er is een vrije inloop en de films worden in principe gedraaid op de derde woensdag van elke maand.

Ontvangst met koffie of thee, toegang gratis; een gift ter bestrijding van de onkosten is welkom. Welke films we vanaf november draaien, leest u in de nieuwsbrief van de Abdijkerk en in Samenklank.

Leiding: Fred Hoenderdos (famhdos@xs4all) en Gesina Versteeg

Data: woensdag 17 september*, 15 oktober*, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus (2026)

Tijd: 14.00 uur (aanvang film), inloop vanaf 13.30 uur

Plaats: Abdijkerk

* Op **17 september**

draaien we *Jonathan Livingston Seagull*, een visionaire film van een verbluffende schoonheid die hart en ziel van de kijker veroverd. De prachtige filmmuziek van Neil Diamond is beloond met een Grammy en een Golden Globe.



* Op **15 oktober** een geheel ander soort film: *A Walk to Remember*. Een puur Amerikaanse film, en dat zie je meteen. Deze film draait om de stoere student Landon, die door zijn gedrag van het schoolhoofd bijles moet gaan geven aan een leerling met studieproblemen. Gehoopt wordt dat Landon zo verantwoordelijkheid leert. Landon ziet het als een vervelende klus, totdat hij de verlegen Jamie ontmoet.

Vaste activiteiten

Abdijkerk

donderdag 10.00 uur Inloopochtend

Maandelijks

4e donderdag 12.30 uur Lunchbijeenkomst voor ouderen

Bosbeskapel

dinsdag (begin apr-eind sept) 09.30 uur Open Tuin

dinsdag 10.00 uur Creagroep

woensdag 10.00 uur Beursplein

vrijdag 18.00 uur Samen aan Tafel

Shalomkerk

woensdag 09.30 uur Handwerkkclub

donderdag 19.00 uur Cantorij

Maandelijks

1e dinsdag 19.45 uur Zingen met Jeroen

2e dinsdag 10.00 uur Gespreks- en meditatiekring

2e woensdag 17.30 uur Eetgroep

3e woensdag 14.00 uur Nieuwe Theologische Inzichten

laatste vrijdag 19.30 uur Stap-in

Op de woensdag van de bezorging van Samenklank: koffiedrinken in de hal

LichtDelen

1 x per 2 maanden 15.30 uur Kliederkerk (plaats n.n.b)

Buurt-en-kerkhuis Shalom

maandag 09.30 uur Taalles niveau A0 en niveau A2-B1

14.00 uur Inloopmiddag voor vrouwen

dinsdag 09.30 uur Wandelgroep

13.00 uur Taalles niveau A1-A2

13.00 uur Kies! Voedselbankwinkel

13.30 uur Sociaal inloopspreekuur

15.15 uur Huiswerkbegeleiding (groep 6 & 7)

woensdag 12.00 uur Inlooplunch

13.30 uur Moestuyn

19.00 uur Buurtband

donderdag 09.30 uur Taalcafé

10.00 uur Kies! Voedselbankwinkel

10.00 uur Sociaal inloopspreekuur

12.30 uur Naaigroep

zaterdag 10.00 uur Moestuyn



Muziek

Zangmiddag: Op weg naar Advent en Kerst

In de maand november willen we de traditie van een zangmiddag voortzetten. Deze keer een bijeenkomst waarin liederen rond Advent en Kerst de boventoon zullen voeren. Iedereen in Zuidwest is van harte welkom om mee te doen. De plannen zijn er. Nadere uitwerking volgt te zijner tijd in de Zondagsbrief. Misschien met weer een vervolg in juni 2026.

Leiding: Christi van der Hauw

Informatie: Harriet Kolber,
flowerharriet@gmail.com

Zingen met Jeroen

Kun je nog zingen, zing dan mee! Op de eerste dinsdag van de maand komt organist en koorleider Jeroen de Ridder vanuit De Lier naar de Shalomkerk. Hij laat ons van 20.00 tot 21.00 uur uit volle borst zingen uit verschillende in de kerk aanwezige liedboeken en bundels. Jeroen geeft daarbij dan muzikale informatie en soms verrassende achtergronden.

Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur voor een kop koffie of thee.

Leiding: Jeroen de Ridder

Informatie: Harriet Kolber,
flowerharriet@gmail.com

Data en tijd: dinsdag 2 september, vervolgens in principe de eerste dinsdag van de maand; 19.45-21.00 uur

Plaats: Shalomkerk



Appeltaartconcerten

In het najaar van 2025 organiseren we weer twee appeltaartconcerten. Ze worden verzorgd door de Stichting Appeltaartcon-



certen in samenwerking met de Shalomkerk en Buurt-en-kerkhuis Shalom. Het concert wordt uitgevoerd door wisselende ensembles van professionele musici en het programma is ook altijd zeer afwisselend.

Na afloop is er gratis koffie met appeltaart.

Toegang: € 5,00; met Ooievaarspas € 2,50

Leiding en opgave: aanmelden via www.appeltaartconcerten.nl, op de intekelijst in de Shalomkerk of telefonisch bij Ben Damen, 06-53836075

Data en tijd: maandag 15 september en woensdag 3 december; 14.30-15.15 uur (concert); inloop vanaf 14.00 uur

Plaats: Shalomkerk

Orgelconcerten bij kaarslicht

In november organiseert de Werkgroep Open Abdijkerk op drie zaterdagen 'Orgelconcerten bij kaarslicht'. Daarvoor zullen dit jaar drie toporganisten uit Nederland plaatsnemen achter de klavieren van het prachtige Reichner-Bätz-Steendamorgel van de Abdijkerk.

De verrichtingen van de organisten maken we met de beamer zichtbaar voor iedereen. De uit te voeren werken zijn te vinden op www.abdijkerk.info.

Informatie: Vincent Hildebrandt,
ams@abdijkerk.nl

Data en organist: zaterdag 8 november (Hayo Boerema), 15 november (Jan Hage), 22 november (Laurens de Man)

Tijd: 15.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Zondagmatinees

Iedere derde zondagmiddag van de maanden januari t/m juni organiseert de Werkgroep Open Abdijkerk een gratis toegankelijk concert in de Abdijkerk. Daarvoor

nodigen we een breed pallet aan musici uit met een gevarieerd programma voor een breed publiek.

Meer informatie hierover is te vinden op www.abdijkerk.info.

Informatie: Vincent Hildebrandt,
ams@abdijkerk.nl

Data en tijd: zondag 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni; 15.30 uur

Plaats: Abdijkerk



Zomerse orgelbespelingen

Iedere zondag van de maanden juli en augustus en op de Monumentendagen 13 september 2025 en 12 september 2026 organiseert de Werkgroep Open Abdijkerk gratis toegankelijke orgelconcerten in de Abdijkerk. Hiervoor nodigen we organisten uit die een gevarieerd programma brengen dat een breed publiek aanspreekt. Meer informatie vindt u op www.abdijkerk.info.

Informatie: Vincent Hildebrandt,
ams@abdijkerk.nl

Data: 13 september 2025 (**zaterdag!**), vervolgens in 2026: zondag 5, 12, 19, 26 juli en 2, 9, 16, 23, 30 augustus en 12 september (**zaterdag!**); 15.30 uur

Plaats: Abdijkerk



Ontmoeting en gesprek

Buurt-en-kerkhuis Shalom en Kies! Voedselbankwinkel



Het Buurt-en-kerkhuis Shalom (BKS) is het meest zichtbare teken van onze christelijke presentie in de wijk. In en vanuit de Shalom-

kerk worden naast de Kies! Voedselbankwinkel, tal van andere activiteiten aangeboden, onder andere moestuinieren, huiswerkbegeleiding, sociaal spreekuur, taallessen en nailessen. Ook is er elke week een inlooplunch op woensdagmiddag tussen 12.00 en 13.00 uur. Deze activiteiten zijn geen doel op zichzelf; ze blijven een middel waarmee buurtbewoners in de eigen kracht kunnen worden aangesproken en ze zijn daarnaast ook gericht op de onderlinge ontmoeting en verbinding. Als diaconaal opbouwwerker is ds. Heleen Joziase hier de coördinator; ze werkt samen met Lisanne Huethorst (projectleider), Peter Weidmann (winkelmanager) en Zainab al Fatlawi (projectmedewerker) en met heel veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Er zijn altijd extra handen nodig; dus wanneer u een dagdeel in de week over heeft, horen we dat heel graag!

Informatie: ds. Heleen Joziase, 06-20401618, hjoziase@stekdenhaag.nl

Plaats: Shalomkerk

Koffiekring in Kijkduin

Eens in de drie maanden komen gemeentelieden in Kijkduin bij elkaar. Ze drinken samen koffie of thee op een leuke locatie in de omgeving of bij iemand thuis. De kring is

ontstaan naar aanleiding

van het project 'De kerk komt naar je toe' en loopt al jaren heel goed.

Nieuwe deelnemers of deelnemers zijn van

harte welkom! Els en Janneke geven graag informatie.

Informatie: Els de Graaf, koffiekringkijkduin@abdijkerk.nl of Janneke van Peer, 070-3259510

Data: worden later bepaald

Maaltijd Met Motto

In de Abdijkerk organiseren we een aantal keer per jaar een Maaltijd Met Motto. Deze maaltijd is voor jong en oud en wordt elke keer georganiseerd rondom een ander thema (motto). Er is per maaltijd plek voor 24 deelnemers; dus opgave vooraf is noodzakelijk.

Informatie: Irene Berk-de Vries, maaltijd@abdijkerk.nl

Data en tijd: woensdag 29 oktober, vrijdag 13 februari, woensdag 13 mei, vrijdag 3 juli; 18.00-19.30 uur

Plaats: Abdijkerk



Lunchbijeenkomst voor ouderen

Iedere vierde donderdag van de maand starten we met een kopje koffie of thee en een korte inleiding over zingeving. Hierna steken we een kaarsje aan voor iemand die we willen gedenken of een actuele gebeurtenis. Daarna hebben we met elkaar een lunch, bereid door enkele vrijwilligers. Meestal soep vooraf en dan broodjes met diverse soorten beleg. We sluiten af met een toetje.

Onder het eten is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Leiding en opgave: Christiaan Scheen, 06-27596564, christiaanscheen55@ziggo.nl of Thea Wignand, 070-3972495, p.wignand@wxs.nl

Data en tijd: donderdag 25 september, 23 oktober, 27 november, 22 januari, 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 27 augustus; 12.30-ca.14.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Rouw op je dak: verder leven nadat iemand dichtbij wegvalt

We gaan drie donderdagmiddagen in gesprek met elkaar, met als aanleiding het

recente overlijden van iemand uit je omgeving. Na een sterfgeval waan je je soms in niemandsland. Een deel van je leven valt weg of is ineens anders. Zoveel tot dan toe nog onbekende indrukken, zoveel om je ineens toe te verhouden en op te reageren.



Drie middagen luisteren we naar elkaars verhalen. Niemand heeft de sleutel, maar het is behulpzaam te horen wat een ander doormaakt, hoe deze net zo zoekende is, hoe goed het is onder elkaar te delen waar je je eigen omgeving soms niet mee wilt belasten. Eenieder vanuit de wijkgemeente kan aansluiten. Als eerste kennismaking ontvangt u een telefoontje van de predikant.

Begeleiding, informatie en aanmelding: ds. Jan Tom Schneider, dsjtschneider@abdijkerk.nl

Data en tijd: donderdag 13 en 27 november en 11 december; 14.00-16.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Meer geluk dan grijsheid: omgaan met ouder worden

Ouderenpsychologe Rachel Adriaanse verkende eerder met ons hoe we het ervaren om ouder te worden en wat eigenlijk 'oud' is. Op verzoek komt ze nog een keer, want er zijn vragen blijven liggen. Veranderen wij als we ouder worden? Is er angst voor de dood of juist verlangen ernaar? Wat is de zin van het bestaan naarmate onze leeftijd vordert? Wat is dementie en zijn er handgrepen hoe ermee om te gaan?

Begeleiding, informatie en aanmelding: ds. Jan Tom Schneider, dsjtschneider@abdijkerk.nl

Datum en tijd: vrijdag 14 november; 14.30-17.00 uur. We sluiten af met een drankje.

Plaats: Abdijkerk

Jeugd en jongeren



Kliederkerk

Bij Kliederkerk ontdekken jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen. LichtDelen organiseert deze verrassende vorm van samen kerk-zijn in het bijzonder voor mensen die weinig of niets (meer) hebben met de traditionele kerk, maar iedereen is welkom. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de kernonderdelen van een middag Kliederkerk.

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 06-25326950, info@lichtdelen.nl

Data en tijd: eens in de twee maanden; 15.30-18.00 uur

Plaats: nog niet bekend



The Moon

Voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar is er jeugdgroep The Moon. The Moon komt een keer per maand bij elkaar. De ene maand doen we iets leuks (zoals een spelletjesavond, bowlen, lasergamen) en de andere maand leren we op een creatieve manier iets over Bijbelverhalen.

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data en tijd: een keer per maand op zaterdagavond; 19.00-20.15 uur

Plaats: Abdijkerk



The Sun

The Sun is de jeugdgroep voor jongeren van 12 tot 18 jaar, met de onderdelen The

Sun teens, The Sun fun en The Sun walk-in. Tijdens de bijeenkomsten van The Sun teens ontdekken we wat het betekent om christen te zijn en hoe de verhalen uit de Bijbel ook nog relevant zijn voor ons vandaag de dag. Dat doen we op eigentijdse manieren, zoals door uitdagingen en spellen. Verder leren we ook over andere religies en culturen en brengen we wat we leren in de praktijk. Met The Sun fun doen we een aantal keer per jaar iets leuks. Denk bijvoorbeeld aan een sport- en spelavond op het strand of samen bowlen. Gezelligheid en elkaar beter leren kennen staan hierbij centraal. Onder de naam The Sun walk-in organiseren we speciale inloop-avonden voor jongeren. Het zijn gezellige avonden om met elkaar te zijn, bij te kletsen en nieuwe vriendschappen aan te gaan. Met snacks, muziek, spelletjes en films.

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data en tijd: The Sun teens elke maand, The Sun fun vijf keer per jaar en The Sun walk-in eens in de twee maanden; altijd op zaterdagavond, 19.30-21.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Schuif aan

Voor jeugd in de leeftijd van 16 tot begin 20 jaar is er de gespreksgroep Schuif aan. Wil je eens iets navragen, of doorpraten over wat met geloof en kerk en Bijbel te maken heeft? Of, omdat je er niets van weet, wat nieuws horen? Dat kan! Het groepje komt ongeveer eens per maand rond een vraag of thema bijeen.

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data: een keer per maand op een doorde-weekse avond, in overleg met de deelnemers

Plaats: Abdijkerk

Kinder- en jongeren- vieringen

Voor kinderen en jongeren zijn er rond Kerst en Pasen speciale kinder- en jongerenvieringen. Met een passend verhaal of een toneelstuk worden de kinderen en jongeren zelf bij de viering betrokken. Natuurlijk zijn er ook feestelijke liederen. Jong en iets minder jong zijn welkom om mee te vieren.

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data en tijd: woensdag 24 december om 15.30 uur (kerstviering voor kinderen) en 19.00 uur (kerstviering voor jongeren); zaterdag 4 april om 15.30 uur (paasviering voor kinderen)

Plaats: Abdijkerk

Eten met jong en oud

Wat is er nou gezelliger dan eten met jong en oud? We organiseren twee maaltijden in samenwerking met de kinderen, jongeren en gezinnen van The Moon, The Sun en LichtDelen waarbij iedereen van harte welkom is om aan te sluiten: een paasbrunch op paas-zondag en een zomerontbijt als start van de zomer(vakantie). Tegen een vrijwillige bijdrage staat er een geheel verzorgde maaltijd voor u klaar. Wees welkom!

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data en tijd: zondag 5 april (paasbrunch; ca. 11.30 uur) en zondag 12 juli (zomerontbijt; 8.45 uur)

Plaats: Abdijkerk

Gespreksgroep 'Jong!'

Met elkaar bespreken we tijdens gezellige avonden allerlei thema's op het gebied van geloof, moraal en maatschappij. We dagen elkaar uit, maar houden altijd respect voor elkaars mening.

Onder leiding van een van de predikanten



komen we tot diepgaande gesprekken, maar hebben we ook veel plezier.

Bedoeld voor twintigers, dertigers, veertigers en ieder die zich daarmee verwant voelt.

Leiding en opgave: Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

Data: in overleg met de deelnemers; ongeveer eens in de zes weken, op een doorde-weekse avond

Plaats: een van de kerken of bij een van de deelnemers thuis

Uitgave: Taakgroep Vorming en Bezinning